

## Ο Μικρός Τρίγκιπας στον πλανήτη Καινοτομίξ

Μετά τον όγδοο πλανήτη έφτασα σε ένα πολύ παράξενο πλανήτη, που όμοιό του δεν είχα ξαναδεί. Ευτυχώς μόλις κατέβηκα, είδα από μακριά ένα κορίτσι να έρχεται κοντά μου.

Ήταν ένα γλυκό, πανέμορφο κορίτσι με μαύρα μακριά μαλλιά. Η αλήθεια είναι πως ήμουν φοβισμένος, αλλά και μόνο που την κοίταξα άρχισα να ηρεμώ.

- Καλημέρα.
- Καλημέρα κύριε.
- Πώς σε λένε;
- Ντάλια. Εσείς ποιος είστε;
- Είμαι ο Μικρός Τρίγκιπας. Ντάλια, μπορείς να μου πεις πού βρίσκομαι; Είναι τόσο παράξενος αυτός ο πλανήτης.
- Φυσικά, βρίσκεσαι στον πλανήτη Καινοτομίξ.
- Πολύ παράξενο αυτό το όνομα. Πρώτη φορά το ακούω.
- Είναι ο πλανήτης που όλα είναι καινοτόμα. Τα πάντα είναι φτιαγμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Ακόμη και τα σπίτια μας. Για να καταλάβεις καλύτερα, ένα σπίτι χρειάζεται 15 λεπτά για να φτιαχτεί. Θες να σε πάρω να δεις; Όλοι οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ φιλικοί.
- Φυσικά και θέλω να πάω. Είμαι πολύ περίεργος.

Έτσι η Ντάλια με πήρε από το χέρι και προχωρήσαμε μέχρι να συναντήσουμε τα πρώτα σπίτια. Όλα ήταν φτιαγμένα με ανακυκλώσιμα υλικά και συναρμολογημένα. Είχαν διάφορα χρώματα, όλα χαρούμενα.

- Μα είναι υπέροχα Ντάλιά μου; Μα δε σε ρώτησα. Πώς βρεθήκατε εδώ;
- Μικρέ μου τρίγκιπα, όλοι και όλες είμαστε πρόσφυγες. Φύγαμε από τη Γη, γιατί μετά από τον πόλεμο που βιώσαμε στην πατρίδα μας αναγκαστήκαμε να φύγουμε από τη χώρα μας και καμία άλλη χώρα δε μας δεχόταν. Περνούσαμε πολύ δύσκολα.

Ζούσαμε σε άθλιες συνθήκες. Έτσι, κάποια παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου, μας έδωσαν την ιδέα να κατοικήσουμε σε αυτό τον πλανήτη. Επειδή ανάμεσά μας ζουν σπουδαίοι επιστήμονες, σκέφτηκαν να φτιάξουμε τα σπίτια μας, τα σχολεία μας και τα τρένα μας με καινοτόμα υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον. Έτσι παίρνουμε τα σκουπίδια που πετάνε στη Γη και τα κάνουμε αντικείμενα χρήσιμα για μας.

- Μα αυτό είναι υπέροχο. Είστε ευτυχισμένοι εδώ;
- Σίγουρα ζούμε καλύτερα από τον τρόπο που ζούσαμε στη Γη, χωρίς πολέμους και είμαστε αγαπημένοι. Κάποτε, όταν νοσταλγήσουμε τη Γη, παίρνουμε το διαστημόπλοίο μας και πηγαίνουμε εκεί. Έχουμε φιλικές σχέσεις και βοηθάμε ο ένας τον άλλο.
- Ντάλια θα ήθελες να γίνεις φίλη μου;
- Φυσικά και το ρωτάς!
- Σε ευχαριστώ πολύ για όλα! Τώρα πρέπει να φύγω. Με περιμένει ένας άλλος πλανήτης. Αλλά να είσαι σίγουρη πως σύντομα θα είμαι ξανά κοντά σου. Πάρε και αυτό το βάλι για να με θυμάσαι.
- Εγώ σε ευχαριστώ Μικρέ μου Τρίγκιπα. Να ξέρεις πως θα σε έχω πάντα στην καρδιά μου.

Έτσι έφυγα από τον πλανήτη Καινοτομίξ. Σίγουρα σύντομα θα βρω τρόπο να μιλήσω με τη φίλη μου τη Ντάλια. Πρέπει όμως να βρω τρόπο να πείσω και τους ανθρώπους να μη διώχνουν τους πρόσφυγες, αλλά σίγουρα και να σταματήσουν τους πολέμους.